

Alles wat ik
AANDACHT geef GROEIT





Er zijn altijd lichtpuntjes



Ik mag praten
Ik mag huilen
Ik mag me uiten
Alles is oké



Ik ben VEILIG

in het donker

Ik geloof in
WONDEREN



Ik ben het ALLERMOOIST
als ik helemaal MEZELF ben

